

**5e vastenimpuls op 17 maart 2021**  
**De wijsheid van de mensen en Gods plan**

Ik nodig je vandaag opnieuw uit om tijdens deze vastenweek (van woensdag tot dinsdag) de volgende impuls te verwerken.

Neem de tijd voor jezelf; zoek een rustige plek, een comfortabele zithouding, zachte muziek indien nodig. Je kunt desgewenst een zogenaamd 'vastendagboek' bijhouden. Je kunt een kaars aansteken. Het is helemaal aan jou hoe je deze impuls voor jezelf wilt gebruiken!

Hoe vaak wensen we ons iets en vragen we God erom – om vervolgens te ervaren dat onze wens niet uitkomt!

Waarom is dat zo? Hebben we ons iets gewenst dat onmogelijk te vervullen is? Of was deze wens niet goed voor ons of niet verstandig? Heeft God iets heel anders in gedachten voor ons?

Hoe kan ik dat ervaren?

Hoe kan ik erachter komen wat God voor mij in petto heeft, wat Zijn plan voor mij is? Hoe kan ik beslissen hoe ik me moet gedragen, welke kant ik op moet in mijn leven?

Met welke voortekenen ben ik in deze wereld geboren, met welke talenten, met welke gaven heeft God mij begiftigd? Tot wat voor leven heeft HIJ mij geroepen?

Als ik mijn christen zijn serieus wil nemen, dan kan ik me oriënteren op de eerste brief van Petrus, waarin staat: "Wees één geest, vol mededogen en liefde voor elkaar, wees barmhartig en nederig!" (1 Petrus 3,8)

Barmhartig en nederig zijn betekent de persoon naast mij niet veroordelen, zijn anders-zijn niet veroordelen, hem toestaan wat ik mezelf ook toesta: liefhebben en bemind worden, gelukkig zijn met alles wat hem kenmerkt. Want hoe kan ik oordelen om te beslissen wat God in gedachten heeft en wat God voor hem wil? Hoe kan ik concluderen dat hij zijn leven in de verkeerde richting leidt - in tegenstelling tot mijzelf ...

Dan zou ik mijzelf eens onder de loep moeten nemen, in de geest van het evangelie van Matteüs, dat zegt: "Oordeel niet, zodat u niet geoordeeld zult worden! Want zoals u oordeelt, wordt u beoordeeld en volgens de maat waarmee u meet, wordt u gemeten. Waarom zie je de splinter in het oog van je broer, maar merk je de balk in je eigen oog niet op? Of hoe kun je tegen je broer zeggen: laat me de splinter uit je oog trekken! - en kijk, er is een balk in je oog! Jij hypocriet! Trek eerst de boomstam uit je eigen oog, dan kun je zien hoe de splinter uit het oog van je broer wordt getrokken!" (Mt 7: 1-5)

Om mezelf te aarden, om voor mezelf duidelijk te maken dat het God is die mijn levensplan schrijft, kan ik een voorbeeld nemen aan koning Salomo, die beroemd is

geworden om zijn wijsheid en erom bad, wetende dat de mens beperkt is in zijn kennis. In het boek Wijsheid vinden we het volgende:

'Geef me de wijsheid die naast je op de troon zit en werp me niet uit je kinderschaar! Ik ben je dienaar, de zoon van je dienstmaagd, een zwak persoon, wiens leven kort is en te weinig inzicht heeft in gerechtigheid en wet ... Want wie kan Gods plan herkennen of wie begrijpt wat de Heer wil? De overwegingen van ons stervelingen zijn onzeker en onze gedachten zijn eenvoudig; ... We bevatten nauwelijks wat er gaande is op aarde, en vinden slechts met moeite wat voor de hand ligt; wie ontdekt wat er in de hemel is? "(Wijsheid 9,4f.13f.16)

Moeten we er niet op vertrouwen dat God iedereen heeft geschapen zoals hij/zij is, in plaats van te beslissen dat ze beter zouden moeten zijn? Hoe kijk ik naar mijn medemensen? Hoe oordeel ik over haar in tegenstelling tot mijzelf? Geef ik ze het recht om hun individualiteit te leven in plaats van naar mijn ideeën te leven?

Een vol programma voor een week vasten en daarna!