

## 7e vastenimpuls op 31 maart 2021

### Vrolijk zijn in hoop ?!

Tijdens deze vastentijd nodig ik u vandaag voor de laatste keer uit om de volgende impuls te bestuderen. Neem de tijd voor uzelf; Zoek een rustige plek, een comfortabele zithouding, zachte muziek indien nodig. U kunt desgewenst een zogenaamd 'vastendagboek' bijhouden. U kunt een kaars aansteken. Het is helemaal aan uzelf hoe u deze impuls voor uzelf wilt gebruiken!

En de pandemie gaat maar door: toenemend aantal besmettingen, lockdown, gesloten winkels, vertragingen in de vaccinatie, enz., Enz.!

En moeten we daar gelukkig mee zijn? En moeten we zo hoopvol zijn?

**JA!!!**

Omdat onze menselijke beperking, die we vaak en vooral in deze tijd als een beperking, als onredelijk ervaren, in Jezus Christus is geëindigd. Met zijn leven, dood en opstanding liet hij alle grenzen verdwijnen!

Die EEN sterft voor mensen, dat hij zijn boodschap aan het kruis verkondigt tot de laatste consequentie, dat hij ons vrij heeft gemaakt om lief te hebben, dat hij ons voorging in zijn opstanding - is dat niet genoeg reden voor hoop en vreugde?

Deze opstanding is zo onbegrijpelijk, zo tegen alle wetenschappelijke kennis in, dat onze beperkte geest het niet kan bevatten.

En als we toch leefden alsof we het konden begrijpen?

Dat God in Jezus Christus elk menselijk facet begrijpt, van geboorte tot dood en daarna.

Dat HIJ met ons gaat waar hij ons ook heen leidt.

Dat HIJ ons nooit met rust laat, in welke staat we ook zijn.

Dat we dus niet alleen deelhebben aan de dood, maar ook aan de opstanding.

**ER IS GEEN EINDE!**

Moet deze zekerheid geen consequenties hebben? De apostel Paulus schreef het volgende aan de vroege christenen in Rome:

“Verheug je in hoop, wees geduldig in nood, volhard in gebed! Deel in de behoeften van de heiligen; sta altijd garant voor gastvrijheid! Zegen uw vervolgers; zegen ze, vervloek ze niet! Verheug u met de blijde mensen en huil met de treurende!”

Wees eensgezind met elkaar; leg je doelen niet hoog, blijf nederig! Beschouw jezelf niet als wijs! Vergeld geen kwaad met kwaad! Kijk uit naar wat goed is voor alle mensen! Bewaar vrede met alle mensen voor zover je kunt!” Romeinen 12: 12-18

We kunnen deze woorden gebruiken als inspiratie voor ons leven, zelfs in deze pandemie - als zwemmen tegen de stroom van frustratie in! In plaats van te klagen over de beperkingen, kunnen we proberen het beste uit de situatie te halen waarin we ons bevinden.

We kunnen naar onze medemensen kijken in plaats van naar onze on vervulde wensen. We kunnen proberen een licht voor ze te zijn in plaats van ze naar de duisternis te wijzen.

We kunnen ons concentreren op de gebeurtenissen van de komende dagen: het laatste avondmaal van Jezus, zijn dood aan het kruis en het onbegrijpelijke en bevrijdende van de opstanding.

Wat weerhoudt ons er dus van om de aansporing van de apostel Paulus in ons leven op te nemen?

Met dit in gedachten wens ik u een gezegende goede week en zalig pasen!